

TEN TIJDE VAN EEN PANDEMIE

De lezingen kunnen ontleend worden aan de mis “In elke nood” (Lect. IV, p. 700 e.v.)

EERSTE LEZING

Klaagl. 3,17-26

Goed is het, in stilte, op redding van de Heer te wachten.

Uit de Klaagliederen

- 17 **Geluk bleef verre van mij,
wat welstand is, wist ik niet meer.**
- 18 **Mijn hoop op de Heer blijkt vervlogen,
ik leef zonder hoop.**
- 19 **Ik denk aan mijn nood en ellende,
dit vergiftigt mijn leven.**
- 20 **Ik blijf er aldoor aan denken,
het weegt op mij als een last.**
- 21 **Ik prent mij desondanks in
– dat geeft mij hoop – :**
- 22 **Zonder einde is de genade des Heren,
onuitputtelijk is zijn erbarmen.**
- 23 **Uw grote trouw
is iedere morgen weer nieuw.**
- 24 **Ik behoor aan de Heer, zegt mijn hart,
Hij blijft mijn hoop.**
- 25 **Goed is de Heer voor wie hoopt,
voor iedereen die Hem zoekt.**
- 26 **Goed is het, in stilte,
op redding van de Heer te wachten.**

Woord van de Heer.

Bijzondere omstandigheden

ANTWOORDPSALM

Ps. 80 (79), 2ac en 3b.5-7

℟. Heer, lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.

Herder van Israël, hoor ons aan,
die troont op de Kerubs, verschijn met luister.
Werp uw macht in de strijd.

Hoelang nog toornt Gij, God van de heerscharen,
bij het gebed van uw volk?
Gij hebt het gespijzigt met tranenbrood,
gedrenkt met een vloed van tranen.
Buurvolken twisten om ons bezit,
en vijanden lachen ons uit.

Ofwel:

EERSTE LEZING

Rom. 3, 31b-39

“Noch de dood noch het leven zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods.”

**Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Rome**

Broeders en zusters,

- 31b** Indien God vóór ons is,
wie zal dan tegen ons zijn?
- 32** Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard:
voor ons allen heeft Hij Hem overgeleverd.
En zou Hij ons na zulk een gave
ook niet al het andere schenken?
- 33** Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen?
God die rechtvaardigt?
- 34** Wie zal hen veroordelen?
Christus Jezus misschien, die gestorven is,

724**

meer nog, die is opgewekt
en die, gezeten aan Gods rechterhand, onze zaak bepleit?
35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?
Verdrukking wellicht of nood?
Vervolging, honger, naaktheid, levensgevaar of het zwaard?
36 – Er staat immers geschreven:
“Om Uwentwil bedreigt ons de dood de gehele dag;
wij worden behandeld als slachtvee.” –
37 Maar over dit alles zegevieren wij glansrijk,
dankzij Hem die ons heeft liefgehad.
38 Ik ben ervan overtuigd,
dat noch de dood noch het leven,
noch engelen noch boze geesten,
noch wat is noch wat zijn zal,
39 en geen macht in den hoge of in de diepte,
noch enig wezen in het heelal
ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods
die is in Christus Jezus onze Heer.

Woord van de Heer.

ANTWOORDPSALM

Ps. 123 (122), 1-2a.2bcd

℞. Ontferm U toch, Heer, Heb erbarmen met ons.
ofwel ℞. Ons oog richt zich op de Heer onze God,
tot Hij zich om ons bekommert.

Tot U sla ik mijn ogen op,
tot U, die woont in de hemel.
Zoals het oog van de slaaf,
gericht op de hand van zijn meester.

Zoals het oog van de dienstmaagd,
gericht op haar meesteres;
zo richt zich ons oog op de Heer onze God,
tot Hij zich om ons bekommert.

Bijzondere omstandigheden

ALLELUIA OF VERS VOOR HET EVANGELIE 2 Kor. 1, 3b-4a

(Alleluia)
Gezegend is de Vader vol ontferming
en de God van alle vertroosting.
Hij troost ons in al onze tegenspoed.
(Alleluia)

EVANGELIE Mc. 4,35-41

“Wie is Hij toch, dat zelfs wind en water Hem gehoorzamen?”

✠ **Lezing uit het heilig Evangelie volgens Marcus**

- 35 **Op een dag tegen het vallen van de avond
sprak Jezus tot zijn leerlingen:
“Laten we oversteken.”**
- 36 **Zij stuurden het volk weg
en namen Hem mee zoals Hij daar in de boot zat;
andere boten begeleidden Hem.**
- 37 **Er stak een hevige storm op
en de golven sloegen over de boot, zodat hij al vol liep.**
- 38 **Intussen lag Hij aan de achtersteven op het kussen te slapen.
Ze maakten Hem wakker en zeiden Hem:
“Meester, raakt het U niet dat wij vergaan?”**
- 39 **Hij stond op, richtte zich met een dwingend woord tot de wind
en sprak tot het water:
“Zwijg, stil!”
De wind ging liggen en het werd volmaakt stil.**
- 40 **Hij sprak tot hen:
“Waarom zijt ge zo bang?
Hoe is het mogelijk dat ge nog geen geloof bezit?”**
- 41 **Zij werden door een grote vrees bevangen en vroegen elkaar:
“Wie is Hij toch, dat zelfs wind en water Hem gehoorzamen?”**

Woord van de Heer.

724****

Goedgekeurd door de Nederlandse Bisschoppenconferentie op 27 april 2020 en door de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten op 15 mei 2020 (Prot. N. 235/20).
© Nederlandse Bisschoppenconferentie: KBS / NRL, 's-Hertogenbosch, 2020