

**BRIEF VAN ZIJNE HEILIGHEID PAUS FRANCISCUS
AAN DE PREFECT VAN DE CONGREGATIE VOOR DE GODDELIJKE EREDIENST
EN DE REGELING VAN DE SACRAMENTEN
BETREFFENDE DE RITUS VAN DE “VOETWASSING”
TIJDENS DE LITURGIE VAN DE MIS
VAN HET AVONDMAAL VAN DE HEER**



*Aan mijn eerbiedwaardige broeder
kardinaal Robert Sarah
Prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten*

Eminentie,

Zoals ik u al persoonlijk heb mogen meedelen, heb ik reeds enige tijd nagedacht over de ritus van de “Voetwassing” tijdens de liturgie van de Mis van het Avondmaal van de Heer (*In Missa in cena Domini*) met de bedoeling de gang van zaken te verbeteren om ten volle de betekenis uit te drukken van het gebaar dat Jezus stelde in de Bovenzaal, zijn zelfgave “tot het uiterste” voor het heil van de wereld, zijn grenzeloze liefde.

Na rijp beraad ben ik tot de beslissing gekomen om een verandering aan te brengen in de rubriek van het Romeins Missaal. Daarom bepaal ik dat de rubriek die vaststelt dat de kandidaten die voor de voetwassing gekozen worden, mannen of jongens moeten zijn, op een zodanige wijze veranderd wordt, dat de Herders van de Kerk van nu af aan de kandidaten voor de ritus kunnen kiezen uit al de leden van het Godsvolk. Verder wordt aanbevolen dat degenen die gekozen worden een geëigende uitleg krijgen van de betekenis van deze ritus.

In dankbaarheid voor het onschatbare dienstwerk van dit dicasterie, verzeker ik u, eminentie, de secretaris en de hele staf dat ik u in mijn gebed gedenk, ik geef u mijn beste wensen voor het heilig Kerstfeest en verleen ieder van u de apostolische zegen.

Uit het Vaticaan, 20 december 2015

Franciscus